

(57)

BEYT-İ AĞLAR BABA

Gelin ey mü'minler tevâzû edek
Tarîk-i müstakîm üzre biz gidek

Boynumuza bir emânet binmişdür
Beş vakit namâzı biz edâ edek

Allah buyurmuşdur delilim vardır
Mü'minin nûri burağı namâzdur

Fahşâ-yı münkirden kurtaran namâzdur
Beş vakit namâzı biz edâ edek

FEHALEFE MİN BA'DİHİM HALFÜN Allah buyurdu
Enbiyâ'dan sonra kavm-i sû geldi

Namâzı terk etdi yâ tehir etdi
Beş vakit namâzı biz edâ edek

Namâzı kılmayan hizlânde kalur
Allah'a Resûl'e hem âsi olur

Cehennem'de gidüb vâdi-i bulur
Vakt ile namâzı bir edâ edek

Amân mü'min namâz vaktinden şaşma
Ulu der-gâhından sen sakın kaçma

Dünyânın kâriyle kisbine bakma
Beş vakit namâzı biz edâ edek

Namâzı mü'mine Allah buyurmuş
Cemâl sıfatından terâkki kılmış

Bî-namâz olanlar celâle geçmiş
Beş vakit namâzı biz edâ edek

Allah'ın hükmüne Nebî ermedi
Her ne buyurduysa âmentü dedi

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ

FEHALEFE MİN BA'DİHİM HALFÜN (19. Mer-
yem. 59) sonra arkalarından bozuk bir gürûh
halef oldu.

Namâzı sünnetle münevver etdi
Beş vakit namâzı biz edâ edek
Zâten namâz bize Allah emridür
Allah'ın ol emri çok ahsen nündür
Ol nûrun taz'ifi fi'l-i Resûl'dür
Beş vakit namâzı biz edâ edek
Ol namâz mü'mine cilâ'yı verür
Kalbinin içinden pasını alır
Ol mü'minin kalbi mutmain olur
Beş vakit namâzı biz edâ edek
Kalb-i mutmainde Rahmân oturur
Kalbe gelen şerri hemân çevirür
Her bir menhiyâtdan seni kurtarur
Beş vakit namâzı biz edâ edek
Namâz âyetiyle Cebrâil geldi
Ol Nebî zî-şân'ı bir dehşet aldı
Mübârek gözlerinden çok yaş geldi
Beş vakit namâzı biz edâ edek
Yâ'ni kalbinden tefekkür eyledi
Bu namâz çok azîm zikirdür dedi
Ümmetimin çoğu zây eder dedi
Beş vakit namâzı edâ eyleyek
Ümmetimin bâzı namâzı kılar
Allah'ın ulu der-gâhını bulur
On misl'ini melek deftere alır
Beş vakit namâzı biz edâ edek
Namâzını bazı ümmetim kılar
Havf ile recâ'yı diline alır
Yazıcı melekler çok râzı olur
Beş vakit namâzı biz edâ edek
Namâzını bazı ümmetim kılar
Kalbi hâif olmaz ol dehre dalar
Yazıcı melekler yanında ağlar
Beş vakit namâzı biz edâ edek

Namâzı kılar da bir sohbet açar
Yaptığı binâyı temelden yıkar

Şeytân vücûdunda bir hayme kurar
Beş vakit namâzı biz edâ edek

O sohbeti gıybet-i zemm'den açar
Nefs-i rahmânisi kalbinden kaçar

Kokmuş bir lâşeyi lâhimden çiğner
Beş vakit namâzı biz edâ edek

Etme mü'min etme sen gıybet etme
Nefs-i rahmânını kalbinden atma

Kıldığın namâzı sen zâyeye verme
Beş vakit namâzı biz edâ edek

Kızib ü gaybet etme sen seni acı
Mü'min ne demekdür ismini tanı

Muhammed ümmeti kılmışdur seni
Beş vakit namâzı biz edâ edek

Gaybet kizib demek yâ'ni zây etmek
Elindeki sermâyeyi ütürmek

Fakir gibi sokaklarda sürünmek
Beş vakit namâzı biz edâ edek

İşbu namâz bize Allah emridür
Allah'ın buyruğu yâ'ni bir nûrdur

Allah'ın hem salât deryâsı vardır
Beş vakit namâzı biz edâ edek

Mü'min olan elbet namâzı kılar
Salât deryâsına ol namâz döner

O deryâda sâhibini hem gözler
Beş vakit namâzı biz edâ edek

Sevâbını melek deftere alür
Namâz gider salât deryâsın bulur

Allah ona nûrdan bir cisim verür
Beş vakit namâzı biz edâ edek

Ulvîden gelmişdür ulvîye gider
O deryâda namâz takarrür eder

Mevtine-dek bu hâl üzre ol gider
Beş vakit namâzı biz edâ edek

Biz söyleyek mü'minlerin hâlini
Hulkum zamânında görer yârini

Rûhu gider bulur takarrür yerini
Beş vakit namâzı biz edâ edek

Salât deryâsında rûh safâlanur
Kıyâmete kadar ol hâlile kalur

Kıyâmetde gelür kalıbı bulur
Beş vakit namâzı biz edâ edek

Ol salât rûh ile berâber gelür
Ukûller ermemiş bir burâk olur

Sahibini hemân üstüne alur
Beş vakit namâzı biz edâ edek

Ol namâz bir kerre çift kanat açar
Doğru ol Cânân'ın kurbuna uçar

Rü'yet-i cemâle perdeler açar
Beş vakit namâzı biz edâ edek

İşte rü'yet budur ey mü'min anla
Leyl ü nehâr fi'lin namâza bağla

Kıl namâzın amân kazâya koyma
Beş vakit namâzı biz edâ edek

Ey bî-namâz işit sen bunu işit
Gece gündüz durma amân âb-dest et

Kalan namâzları durma kazâ et
Beş vakit namâzı biz edâ edek

Ağlar Gülmez söylediğin sözü bil
Gudüv-asal durma amân namâz kıl

Kazâ kalmadıysa sen nâfile kıl
Beş vakit namâzı biz edâ edek.

(58)

BEYT-İ AĞLAR GÜLMEZ

Ey cümle mü'minler biz şâd olalım
Kur'ân'ı Kerîm'e münkad olalım

Azîm güne karşı tekbîr alalım
Tekbirle Allah'ı biz zikr edelim

Allah buyurmuşdur delil Kur'ân'da
İşâret vermişdür tekbîri anla

Yigirmi dört tekbîr vardır bayramda
Tekbirle Allah'ı biz zikr edelim

Yek bir âyâtına mâ'nâ vermişler
Delil zannı ile sâbit kılmışlar

Farzın akibine karar vermişler
Tekbirle Allah'ı biz zikr edelim

VEZKURULLAHE FİY EYYÂMIN buyurdu
Eyyâm-ı ma'dûdu zikr edin dedi

Tekbîr ile beni zikr edin dedi
Tekbirle Allah'ı biz zikr edelim

Durma gönül durma sen aslâ durma
Bayram da tekbîri dilinden koma

Udhiyye bayramı Halîl Nebî'den kalma
Tekbirle Allah'ı biz zikr edelim

Sünnetlerin bâzı Halîl'den kalmış
Oğlunu Allah'a ol kurban kılmış

Kurban bize ândan çün vâcib olmuş
Tekbirle Allah'ı biz zikr edelim

Oİ İbrâhim Nebî hem nezr eyledi
Allah bana oğul verirse dedi

وَأذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامِهِ

VEZKÜRULLAHE FİY EYYÂMIN (2. Bakara. 203)
günlerde Allah'ı zikredin.

Ben kurban ederem yoluna dedi
Tekbirle Allah'ı biz zikr edelim

Kudret-i ilâhî teallik etdi
Allah İbrâhim'e bir oğul verdi

Rü'yâsında Allah nezrin et dedi
Tekbirle Allah'ı biz zikr edelim

O! hâbden uyandı tefekkür etdi
Rü'yâsını Nebî der-hâtır etdi

Allah'tan mı şeytândan mı bu dedi
Tekbirle Allah'ı biz zikr edelim

Tereddüd eyledi ol günü geçdi
O! günün adını terviyye kodu

Namâzını kıldı yatağa girdi
Tekbirle Allah'ı biz zikr edelim

Arefe gecesı hâbe hem daldı
Kendini hem mâ'nen âlemde buldu

Rü'yâsını hâbde anladı bildi
Tekbirle Allah'ı biz zikr edelim

Allah'ın emrine ol teslim oldu
O günün adını arefe kodu

Ales-sabah ibnim keserem dedi
Tekbirle Allah'ı biz zikr edelim

Sabî kemâl buldu meşyi-i etdi
Yâ'ni İbrâhim'le yürüdü gitdi

Vâlidesi Hacer'e teslim etdi
Tekbirle Allah'ı biz zikr edelim

Vâlidesi Hacer oğlunu aldı
Zülfünü taradı gözlerin öpdü

Zevcî İbrâhim'e yâdigâr verdi
Tekbirle Allah'ı biz zikr edelim

Halîl-u-İlah ibnin elinden tutdu
Oğlu önü sora sıçradı gitdi

Şeytân İsmâil'e vesvese etdi
Tekbirle Allah'ı biz zikr edelim

Dedi yâ İsmâil gör baban netdi
Habliyle bıçağı cebine koydu

Zebh edecek seni İsmâil dedi
Tekbirle Allah'ı biz zikr edelim

Allah'ın emrine münkad oldular
Velhâsil zebih yerine girdiler

Ol güne Kurban bayramı dediler
Tekbirle Allah'ı biz zikr edelim

Dedi İbrâhim'ki ey benim oğlum
Rü'yâmda gördüm ki kesirem boynunu

Nazâr eyle re'yen ey benim oğlum
Tekbirle Allah'ı biz zikr edelim

Yâ baba bıçağı alda sen başla
Ne emr olunduysa sen onu işle

Allah sabır verir durma tez başla
Tekbirle Allah'ı biz zikr edelim

Üç şeyi ol sabî hemân söyledi
Yâ'ni babasını vasî eyledi

Ellerimi bağla yâ baba dedi
Tekbirle Allah'ı biz zikr edelim

Amân baba amân ellerim bağla
Canım acır zahmet verirem sana

Hatâ edüb âsi oluram sana
Tekbirle Allah'ı biz zikr edelim

İkincisi yüzü kuyli sen bırak
Görüp yüzümü de etme âh u vâh

Yâ'ni benden merhâmeti sen bırak
Tekbirle Allah'ı biz zikr edelim

Baba oğul emre teslim oldular
Allah'ın emrine kıyâm kıldılar

İsmâil'i yüzü kuyli vurdular
Tekbirle Allah'ı biz zikr edelim

İbrâhim bıçağı eline aldı
Semâ'da melekler hep seyre durdu

Yedi kat felekler bütün ağlaştı
Tekbirle Allah'ı biz zikr edelim

Üçüncüsün ben diyeyim sen işit
Ba'del zebîh ellerimi açda git

Âsi olmuş demesinler bu igit
Tekbirle Allah'ı biz zikr edelim

Mübârek boynuna bıçağı sürdü
Bıçağı kesmedi ol taşa çaldı

Taş yarıldı hemân iki şakk oldu
Tekbirle Allah'ı biz zikr edelim

Bıçağı sürüpde kuvvetle çekdi
Mukarreb melâke kebeşle geldi

İbrâhim bıçağı sürüyor gördü
Tekbirle Allah'ı biz zikr edelim

Ol Cebrâil melek ta'zim eyledi
İki defa Allahu ekber dedi

Lâ ilâhe illallahu v'allahu ekber İbrâhim dedi
Tekbirle Allah'ı biz zikr edelim

Allah İsmâil'e hoş nutuk verdi
Allahu ekber velillahilhamd dedi

Tekbir bu üçünden hem bize kaldı
Tekbirle Allah'ı biz zikr edelim

Netsin Ağlar Gülmez bilmez ki netsin
Allah mal vermedi kurbanı etsin

Yevm-ül talâk burâk etsinde binsin
Tekbirle Allah'ı biz zikr edelim.

(59)

BEYT-İ AĞLAR GÜLMEZ

Bir nushum var sana ey deli gönül
Senenin ol şîrin güli geliyor

Yeniden hem cânın hayat bulacak
Hazırol mübârek bayram geliyor
Gönül sen âşıksın ol hakik yâre
Mehabbetin bırak mahlûk-i yâre
Bayramlaşak gönül biz varak yâre
Bayram-ı şerîfin mübârek olsun
Tekbîr-i teşrike dikkati sen et
Her nere gidersen tekbir ile git
Gelen ihvânlara kavî-i Hasen et
Bayram-ı şerîfin mübârek olsun
Sen zanma ki âşık olan boş gezer
İbret nazariyle dünyâda gezer
Allah'ın iyi günlerini gözler
Bayram-ı şerîfin mübârek olsun
Sen zanma ki gönül bu âlem boşdur
Cümlesinde herbir menâfi' vardır
Her bir şeyin a'lâ ednâsı vardır
Bayram-ı şerîfin mübârek olsun
Kendi vücûdunda mîrini sen bil
Vücûdunda olan pâdişahı bil
Günlerin pâdişâhını da beş bil
Bayram-ı şerîfin mübârek olsun
Biri pâdişâhdur dördüdür vezir
Senede gelirler dördü birer birer
Mü'minin günâhın alırlar bir bir
Bayram-ı şerîfin mübârek olsun
Fitra bayramıdır çün gavs-ı âzâm
Üç kurban bir nisf-ı Şâban kuttâb-ı âzâm
Teşbih etmiş böyle ilm-i muazzam
Bayram-ı şerîfin mübârek olsun
Kınamayın beni efe hocalar
İlm-i tıbcâ düzülmüşdür heceler
Âşıkın kalbine melek heceler
Bayram-ı şerîfin mübârek olsun

Amân gönül amân kalbin bağlama
Bu beş günü bilde ziyâde ağla

O! beşin himmeti gavs ile kutûbdan a'lâ
Bayram-ı şerîfin mübârek olsun

Bayramların defterleri açılır
Yazıcı melekler okurda bilür

Solda ki defteri hep sağa alır
Bayram-ı şerîfin mübârek olsun

Yâ'ni mü'min hâlini tebdil eder
Tekbiri alarak mescide gider

Günâhlar sevâba tebeddül eder
Tekbîr-i şerîf mübârek olsun

Tekbirin sadâsı ref' olur gider
Birinci kat göke sadâyı eder

Bir melâke ordan hem nidâ eder
Tekbîr-i şerîf mübârek olsun

O! gökte bir melek müezzin olur
Tâ Arş'ı a'lâ'ya nidâ'yı verür

Yedi kat gök birden hep tekbîr alır
Tekbîr-i şerîf mübârek olsun

Yâ'ni melâikler tekbîr alurlar
Bizim için Allah'a yalvarurlar

Mü'mine Allah'dan rahmet alurlar
Tekbîr-i şerîf mübârek olsun

Cemâl kudretinden iktizâ etmiş
Ümm-ül-kitâb'a yaz yâ kalem demiş

Nüşur-i İbrâhim şerh eyle demiş
Tekbîr-i şerîf mübârek olsun

İbrâhim Nebi'den zuhûre gelmiş
Oğlu İsmâil'i ol fedâ kılmış

O! güne Kurban bayramı hem denmiş
Kurban-ı şerîf mübârek olsun

Allah'ın ol gonca gül fidan dostu
Geldi bu dünyâya kademi bastı

Vefât-ı ebnâ'ndan çekmedi yâsi
Kurban-ı şerif mübârek olsun

Kureys keferesin çok söz etdiler
Bu Peygamber değil cümle dediler

Veihâsıl Nebî'ye ebter dediler
Kurban-ı şerif mübârek olsun

Ol zamân Cebrâil semâ'dan geldi
Sûre-i Kevser'i Nebî'ye verdi

Kurbanı kesibde namâzı kıldı
Kurban-ı şerif mübârek olsun

Amân mü'min amân nefisine uyma
Malını sevipte kurbandan kaçma

Peygamber silkinden geriye kalma
Kurban-ı şerif mübârek olsun

Kabirden kalkanda udhiyyen gelür
Burâk olur seni üstüne alır

Doğru Peygamberin indine varur
Kurban-ı şerif mübârek olsun

Zâten mü'min olan Nebî'ye varur
Nebî'nin elinden bir hüccet alır

Ol hüccetle ulu dîvâna varur
Hüccet-i şerif mübârek olsun

Eğer ol Sultan'a ümmet olmazsın
Nebî'nin elinden hüccet almazsın

Cehennemde çok zamâniar kalırsın
Zamân-ı şerif mübârek olsun

Ağlar Gülmez ağla durma sen ağla
Bayramlarda kalben tekbîri bağla

Hüccet için leyl ü nehâr sen ağla
Hüccet-i şerif mübârek olsun.